

Linda H
Axelsson
Familjeredaktör
013-28 01 91



REDIGERING: GUSTAV BORG

TIPSA OSS

familj@corren.se

Vet du någon intressant som Corren borde uppmärksamma? Mejla familj@corren.se eller skriv till Mänskligt, Corren, 581 89 Linköping.



Vår kära

Marianne
Larsson

* 1 juli 1931
† 31 maj 2013

ULF, LENA, EMMA
Per-Erik och Eivor
med familj
Annelie med familj

Tack för vad Du givit
Tack för vad Du var
Tack för ljusa minnen
som Du lämnat kvar

Begravningen äger rum i
Ljusets kapell, Lilla Aska
tisdag 9 juli kl 11.00.
Efter akten skiljs vi åt
med fina minnen av
Marianne. Vid frågor
vänligen ring Stilla,
tel 013-10 40 09.
Valfri klädsel.



Vår älskade

Sylva Norr

* 15 januari 1935

har idag lämnat oss i sorg
och saknad.

Motala den 19 juni 2013

MARIE och LEIF
Sofie
Fredrik, Robin
TOMMY och VERONIKA
Emelie, Linn
Syskon
Släkt och vänner

Mamma, där Du är
lyser alltid solen
En Mor dör aldrig.

Begravningsgudstjänsten
ger rum i Heliga Korsets
kapell, Motala den 3 juli
kl 13.00. Vänligen
meddela deltagande till
Fonus Öst tel 0143-103 59
senast den 27 juni.

UPPVAKTNINGS
TACK

Ett varmt tack för all
uppvaktning på födelsedagen.
Aif Samuelsson, Mjölby

UPPVAKTNING
UNDANBEDES

All ev uppvaktning
på våra födelsedagar
undanbedes.
Violet och Ulf Rugland, Åtvid

All ev uppvaktning
på födelsedagen undanbedes
vänligen men bestämt.
Ingemar Utter, Boet

All ev uppvaktning
på födelsedagen undanbedes
vänligen men bestämt.
Stig Lidemalm, Mjölby

DÖDA



Vår älskade

Silvia Helene
Andersson

* 23 juni 1932

har hastigt lämnat oss i
stor sorg och saknad

Linköping i juni 2013

HANS och ANN-CATRIN
CHRISTINA och GERALD
Emil, Nils, Theodor
Övrig släkt och vänner

Herre till dig får jag
komma när mina dagar
är slut.

Jag har hört om en
underbar himmel dit
många har vandrat
föret.

Så tryggt att få tro att
bönernas bro skall bära
mig hela vägen hem.
Men bäst är ändå att jag
vet det är så: under allt
är jag älskad av dig.

Sv. Ps. 758

Begravningen äger rum i
kretsen av de närmaste.
Vid frågor vänligen
kontakta Stilla telefon
013-10 40 09.



Min Älskade Pappa
Min käre svärfar
Vår käre bror

Isidor
Isse
Fransson

* 21 maj 1938

har hastigt men stilla
lämnat oss i stor sorg och
saknad

Linköping 19 juni 2013

LINDA och PETER
Kjell
Conny och Carin
Ingvald
övrig släkt och vänner

Älskade Pappa, Bror och
Vän

Vi står här med gråt och
med saknad
Spill inga tårar,
sa Du, när jag dör
Det är inget att gråta för
I minnet lever jag ju kvar
Ingen kan dö som levat har
Tänk er, som om jag tog
en promenad
Vi ses igen, inte nu,
men om ett tag

Begravningen äger rum i
Uppståndelsens kapell
5 juli kl 12.00
Efter akten skiljs vi åt
Vid frågor kontakta
Begravningsbyrå Louise
Gylling
013-376730



I hemmet i Nacka har Rigmor Robèrt naturen i panoramavy att hämta kraft ur. FOTO: SCANPIX

Hon pratar
gärna allvar

STOCKHOLM
Ett helt liv av yrkeskunskaper och livserfarenhet har gjort psykoterapeuten Rigmor Robèrt rik. Inte på pengar, men på vetskap om vad det är att vara människa.

Som läkare och psykoterapeut har hon behandlat alla slags samhällsmedborgare, från missbrukare och kriminella till höga vd:ar och framgångsrika konstnärer.

Hon är också föreläsare och samhällsdebattör och lyckas ofta nå in och röra vid de innersta strängarna hos människor med sina inlägg.

Ibland med positivt resultat, som när hon skrev om sekterismen i Knutby och kontaktades av många med koppling till tragedin, som tyckte att hon hade förstått något väsentligt.

Ibland negativt, som när hon uttalade sig om manligt och kvinnligt i ett par dokumentärer hon gjorde med goda vännen Marianne Ahrne. Den gången retade hon upp många ledande feminister och utsattes för ett äkta mediedrev.

– Jag förstod inte att det

jag sa kunde vara smärtsamt på ett politiskt plan. Jag berättade och belyste fenomen utifrån mitt yrke, vad människor tar upp i enskilda samtal om identitet, längtan, rädsla, kärlek och drömmotiv.

Det drygt 40-åriga äktenskapet med maken och läkarkollegan Karl-Henrik betyder mycket. Under åren har de gett varandra frihet, och även förnyat sina löften.

– Om man lever med samma partner länge så hinner båda förändras. Då har vi några gånger i vårt liv faktiskt sagt så här: Väljer du mig? För jag är inte samma person som när vi träffades! Och så har vi "gift om oss". (TT Spektra)

MALIN EIJDE

RIGMOR ROBÈRT

- ♦ **Ålder:** 65 år
- ♦ **Gör:** Läkare, psykoterapeut, föreläsare och samhällsdebattör.
- ♦ **Bor:** I Nacka utanför Stockholm.
- ♦ **Familj:** Man, två söner och sonhustrur, fyra barnbarn, far och syster med familj.



Teresia Adolfsson

40 I dag 25 juni fyller Teresia Adolfsson i Mjölby 40 år. Det firar hon med middag tillsammans med familjen samt med en fest i höst.

Teresia är uppvuxen i Hässleholm och är bland annat utbildad på Balettakademien, Kulturama

och Danshögskolan i Stockholm. De senaste elva åren har hon varit danslärare på Anders Ljungstedts gymnasium. Till hösten börjar hon undervisa eleverna på Folkungskolans dansprofil. Innan flytten till Östergötland undervisade hon i dans samt arbetade som koreograf vid sidan av studierna.

När hon inte ägnar sig åt dans, lyssnar hon gärna på musik och tränar samt umgås med familj och vänner.

Teresia är sedan sju år gift med Tobias. I februari blev de föräldrar till sonen Elias.

GRATTIS

Martin Smedjeback

- ♦ **Fyller:** 40 år den 27 juni.
- ♦ **Bor:** I lägenhet i Mjölby.
- ♦ **Familj:** Bor i kollektivet Gandhi tillsammans med Annika Spalde och Pelle Strindlund.

♦ **Utbildning:** Fil kand i psykologi vid Lunds universitet.

♦ **Sysselsättning:** Ideellt engagerad för frågor kring fred och djurrätt genom kollektivet Gandhi. Håller i föredrag och utbildningar. Martin jobbar inom det antimilitaristiska nätverket Ofog, Kristna fredsrörelsen, Svenska fredsoch skiljedomsföreningen och Vildåsnan – kristen vegetarisk förening.

♦ **Tidigare arbete:** Icke-världssekreterare på Kristna fredsrörelsen 2001–2008.

♦ **Fritidsintressen:** Simning. Titta på science fiction och thrillers, lyssna på ljudböcker och podcasts.

♦ **Firar födelsedagen:** Bjöd in till födelsedagsfest för ett par veckor sedan i hemmet innan vännerna skingrades för sommaren.



Mjölby blev Martin Smedjebacks hemort – av en slump.

FOTO: JEPPE GUSTAFSSON

Martin

fränder. I hemmet i Malmö – pappan är flygingenjör och mamman sjuksköterska – förekom inga politiska diskussioner.

Planerar en bok

Efter sju år som anställd i den Kristna fredsrörelsen gick flyttlasset till Mjölby och lägenheten på Skattegårdsgatan 2008.

Det var en slump att kollektivet hamnade i Östergötland.

– Annika Spalde, en kollega, sökte och fick en tjänst som diakon i Mantorp. Eftersom vi åker tåg till våra föreläsningar, kurser och seminarier var Mjölby ett

strategiskt val i södra delen av landet.

Martin konstaterar att fred och avrustning inte står så högt på den svenska kyrksamhetens agenda, men gläds åt att Annika Spalde fick ett ekonomiskt bidrag av Svenska kyrkan för att delta i en fredskonferens i norra Irak.

Vad är nästa projekt?

– Jag ska skriva ner tankar och reflektioner kring fängelsevistelsen som kanske resulterar i en liten bok. Jag tycker om att skriva men behöver tid och möjlighet till eftertanke för att formulera mig.

ANDERS JACOBSSON